

# BIJLAGE TIERELIER 3

## INGEZONDEN

Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender



Vind jij voetbal leuk?

Heb je zin om te bewegen?

Samen met andere jongens en meisjes uit de buurt?

**Kom dan voetballen bij eendracht '30.**

Onder enthousiaste leiding van trainers en leiders laten onze jongeren iedere week weer zien hoeveel plezier voetbal hen brengt.

*Wist je dat je bij eendracht al vanaf 4 jaar op een speelse manier kunt starten met voetballen?*

*Wist je dat je altijd een keer vrijblijvend kunt meetraineren om te kijken of je het leuk vindt?*

*Wist je dat je gedurende het hele seizoen aan kunt melden als lid en meteen aan kunt haken?*

Lijkt het je leuk en ben je nieuwsgierig geworden, kom dan een keer meetraineren of kijken.

neem hiervoor contact op met [tcjeugd@eendracht30.nl](mailto:tcjeugd@eendracht30.nl)



## Bericht uit de parochie:



### Sint Maarten: knutselmiddag en gezinsviering

Op **zaterdag 10 november** vieren we het feest van Sint Maarten: de soldaat die voor de poort van de stad, de helft van zijn mantel aan een bedelaar afstond.

#### ***Knutselmiddag: 14.00 uur in sacristie van de kerk Molenhoek***

's Middags mogen de kinderen in de sacristie bij de kerk in Molenhoek, een lampion voor Sint Maarten komen maken.

Het knutselen begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Ouders die willen helpen zijn ook van harte welkom.

Graag van te voren (vóór 7 november) opgeven bij Tiny Theunissen-Pijls, Oude Bovensteweg 51, tel. 3584589

(e-mail: [tiny.pijls@hccnet.nl](mailto:tiny.pijls@hccnet.nl)).



#### ***Gezinsviering: zaterdag 10 november om 19.00 uur in kerk van Molenhoek***

Tijdens deze gezinsviering zal het verhaal van St. Maarten verteld worden en lezen kinderen gebedjes voor.

De kinderen mogen hun Sint Maarten lampion meenemen. Na de mis is er een optocht buiten met de lampions, met aansluitend warme chocolademelk in de sacristie.

Alle kinderen zijn van harte welkom!



## De klompenactie komt er weer aan!

Op woensdagavond **21 november** van 17.00 uur tot 20.00 uur kunt u iemand aan de deur verwachten met een klomp. Deze avond wordt geld opgehaald voor de intocht van Sinterklaas in ons dorp.

Vanaf maandag 5 november kunt u telefonisch benaderd worden met de vraag of u mee wilt lopen. Ook kinderen vinden het vaak leuk om met hun ouders deel te nemen aan de klompenactie. Dat mag onder begeleiding van iemand vanaf 18 jaar.

Als u nu al tijd en zin hebt om mee te doen, mail dan zelf alvast naar [mariekebremer1@gmail.com](mailto:mariekebremer1@gmail.com), wij zijn blij met uw aanmelding!

Wij hopen op genoeg lopers. Een goede opbrengst vanuit de klompenactie en de bijdrage van de sponsors maken het mogelijk om er weer een spetterend Sinterklaasfeest van te maken.

## Sinterklaas in Molenhoek

Zondag **25 november** brengt Sinterklaas een bezoek aan Molenhoek.

Rond twee uur 's middags worden de Goedheiligman en zijn pieten verwacht op de hoek Lindenlaan – Stationsstraat. Aansluitend ontvangen we de Sint in De Wieken.

Deze middag wordt georganiseerd voor alle kinderen van Molenhoek tot en met groep 5. De Muziekpieten zijn dit jaar natuurlijk ook weer van de partij om er een feestelijke middag van te maken.

Stichting Sint Nicolaas Molenhoek





**Betreft:** Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,

Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 2 januari en ontvang extra voordeel.

### Waarom leren typen?

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.

Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.

**TIP:** Doe [hier mee met onze online quiz](#) over het belang van leren typen en win het cursusgeld terug.

<b>Startdatum:</b> maandag 11 maart 2019
<b>Lestijd:</b> 14:30 tot 15:30 uur
<b>Leslocatie:</b> BS De Grote Lier, Esdoornlaan 8 6584 BD MOLENHOEK

- De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Reken tuin en Taalzee).
- Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
- Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
- Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
- Recent compleet vernieuwd: met extra taal oefeningen, games en nog veel meer!
- De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
- Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op <https://www.typetuin.nl>).
- Meer info op [www.typetuin.nl/klassikaal](http://www.typetuin.nl/klassikaal).

### Korting voor snelle beslissers

Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €25,- korting.

Je betaalt dan €150,- in plaats van €175,-.

Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus **VOL=VOL!**

### Inschrijven is een fluitje van een cent

1. Meld jouw zoon/ dochter aan via <https://www.typetuin.nl>. Klik rechts bovenaan op "aanmelden".
2. Kies voor "klassikaal" en vul bij "vind locatie in de buurt" de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op "schrijf in voor deze cursus".
6. Rond de inschrijving verder af.



Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via [support@typetuin.nl](mailto:support@typetuin.nl) of 013-5220579.

Met vriendelijke groeten,  
*Team van de*

