



Tierelier info

2 februari 2015

Vanavond informatieavond voor ouders: Positive Behavior Support, aanvang 19.30u. U komt toch ook?

Rectificatie GGD

In de vorige Tierelier Info stond per abuis een verkeerde datum: 2 februari moet 9 februari zijn.

Mochten er vragen zijn over de gezondheid, de ontwikkeling van uw kind, of u wilt gewoon even iets uitwisselen over het wel en wee van uw kind dan hoop ik dat u me (weer) weet te vinden. (Op school in de spreekkamer naast de teamkamer.)

Maandag 9 februari	13.00u-15.30u
Maandag 2 maart	13.00u-15.30u
Maandag 13 april	13.00u-15.30u
Maandag 18 mei	13.00u-15.30u
Maandag 8 juni	13.00u-15.30u

Met vriendelijke groet,

Marianne van der Kruis
Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
GGD Gelderland-Zuid
Telefoon: 088-1447111 (nieuw tel. nr vanaf 18 dec.
bedrijfsburo, tussen 8.30u-14.00u)
e-mail: mvanderkruis@ggd gelderland zuid.nl

Carnaval

Op vrijdag 13 februari vieren we carnaval op De Grote Lier. Belangrijk voor u om te weten:

- Kinderen en ouders worden om 8.30u op de speelplaats ontvangen met muziek. Iedereen blijft buiten, de kinderen gaan later met de leerkrachten naar binnen.
- Geen tussendoortje/drinken meenemen (als uw kind geen ranja/chips lust, dan wel iets meegeven!)
- Groepen 5 t/m 8 lunchpakket meenemen; continurooster (vakantie begint om 14.00u).

- Groepen 1 t/m 4 hebben vakantie om 12.00u.
- Losse accessoires zoals geweren, toverstafjes e.d. thuis laten i.v.m. kwijtraken van de spullen in De Wieken.
- Confetti en spuitbussen zijn verboden.

We maken er een gezellige dag van! ☺

SCHOOLREIS

Hallo allemaal,

Hierbij willen wij jullie alvast informeren over het schoolreisje, dat dit schooljaar zal plaatsvinden. Dit zal zijn op 25 juni!

Waar we heen gaan blijft nog even geheim, maar de kinderen van de midden- en bovenbouw worden pas rond 17 uur terugverwacht.

De schoolreiscommissie

Thema catechese: "Offer"

De komende weken gaan de lessen godsdienst/levensbeschouwing van onze methode Hemel en Aarde over het onderwerp Offer.

Iedereen brengt wel eens een offer voor iemand anders. Een offer is een gift. Als je veel voor iemand over hebt, dan geef je tijd, aandacht en energie en als het moet, offer je jezelf op. Die ander gaat dan even vóór. Het is mooi dat mensen dat voor elkaar over kunnen hebben en het spreekt niet vanzelf.

Soms is het nog moeilijker om een gift van iemand te ontvangen dan om het te geven. We doppen graag onze eigen boontjes. We vinden het vaak vervelend om afhankelijk te zijn van anderen. Toch kan niemand zonder de hulp van anderen, we hebben elkaar nodig.



In bijna alle religies offeren mensen aan God of hun goden. In de lessen maken de kinderen kennis met rituelen uit de meest uiteenlopende tradities: indianen danken de aarde, hindoes maken een puja voor de godin van geluk, moslims danken Allah met een groot Offerfeest, christenen herdenken in de mis het offer dat Christus bracht voor de mensen. Overal op de wereld, in alle tijden, hebben mensen in offerrituelen hun vragen, hoop, angst, geluk en dankbaarheid getoond.

De komende weken verkennen we met kinderen dat je in het leven niet altijd alles in de hand hebt. We hebben elkaar soms nodig en brengen offers voor elkaar. Het is misschien wat ouderwets, een offer, maar het is een onderwerp vol mooie levenslessen over geven, ontvangen en feestelijke rituelen.

Belangrijke data

02 februari informatieavond voor ouders: Positive Behavior Support, aanvang 19.30u

13 februari leerlingen groep 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00 uur

13 februari leerlingen groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur

16 februari t/m 20 februari voorjaarsvakantie

23 februari periodieke hoofdfluiscontrole

6 maart Tierelier Info

